

Bediening van de doop

Vanuit de Bijbel: doop kinderen van de gelovigen én doop volwassenen die zich bij de kerk voegen

Wanneer in de kerk van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat uit naam van haar Heer, Jezus Christus. Hij heeft zelf Zijn apostelen als opdracht gegeven: *'Ga (...) op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb'*.¹

Onder andere de apostel Paulus legt uit wat de doop betekent. Daarmee horen we bij Jezus Christus: we zijn samen met hem gestorven, begraven en opgestaan. Paulus schrijft het zo: *'We zijn door de doop in Zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden'*.²

Ook voor de kinderen geldt dit. Denk daarbij aan wat Jezus zei: *'Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij'*.³

Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte (daar was duisternis en slavernij) door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Ze lieten zich, schrijft Paulus later, allemaal *'dopen in de wolk en in de zee'*.⁴ Gods belofte en opdracht zijn dus zeker ook bedoeld voor de kinderen. En... al vanaf Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond met God bevestigd door de besnijdenis aan jongens op de achtste dag na hun geboorte.⁵ Paulus legt een verband tussen de doop en de besnijdenis als hij spreekt over *'de besnijdenis van Christus'*. De gelovigen zijn in Christus besneden, *'niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd'*. De Heer spreekt in onder andere Jesaja 43 zo liefdevol over Zijn kinderen *'Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!' en 'Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zoveel van je'*.⁶

Vanuit deze achtergrond heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen volwassenen én kinderen gedoopt.⁷

Gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest

- De doop in de naam van de Vader garandeert ons dat God de Vader voor eeuwig Zijn verbond met ons sluit. Hij laat daarmee weten dat Hij ons als Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en Zich voor ons inzet.⁸
- De doop in de naam van de Zoon garandeert ons dat Jezus Christus al onze zonden afwast op grond van Zijn lijden en sterven. We mogen met Hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld.⁹
- De doop in de naam van de heilige Geest garandeert ons dat Hij vast en zeker in ons woont en werkt. Hij maakt ons één met Christus. Wat Christus voor ons verdiend heeft mogen we als ons persoonlijk eigendom zien; schoongewassen van vuilheid. Ons leven wordt dagelijks vernieuwd, totdat we eens met alle gelovigen God zullen prijzen in de wereld die komt.¹⁰

Wat de doop voor ons betekent

De doop verbindt ons eraan God zo te gehoorzamen als bij ons nieuwe leven past. We willen graag toegewijd zijn aan God - Vader, Zoon en heilige Geest. We vertrouwen Hem en hebben Hem lief met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. We hoeven aan Gods genade niet te twijfelen.¹¹ De doop geeft ons de zekerheid dat het verbond met God eeuwig is.¹² We schamen ons er niet voor openlijk uit te komen voor ons geloof in Christus, want het evangelie is *'Gods reddende kracht voor allen die geloven'*.¹³

Bij de doop van kinderen wordt aan de ouders gevraagd of zij dit alles erkennen. En of zij beloven hun kind voor te gaan in een christelijke manier van leven en het zo goed mogelijk zullen (laten) onderwijzen, om het te leren begrijpen wat het betekent gedoopt te zijn.

Bij de doop van een volwassene wordt hem/haar natuurlijk gevraagd voor zichzelf te antwoorden.

¹ Matteüs 28:18,19

² Romeinen 6:3,4

³ Marcus 10:14

⁴ 1 Korintiërs 10:2

⁵ Genesis 17:7,12; 21:4

⁶ Jesaja 43:1 en 4

⁷ Matteüs 28:18,19; Hand. 2:39

⁸ Efeziërs 1:5

⁹ Efeziërs 1:7

¹⁰ Efeziërs 1:13,14

¹¹ 1 Johannes 1:9; 3:20

¹² Jesaja 54:10; 2 Timoteüs 2:19

¹³ Romeinen 1:16

Na de doopplechtigheid wordt de kerkelijke gemeente opgeroepen de dopeling (en bij kinderen de ouders) te steunen door voorbede en voorbeeld. Ontvangend in liefde en daadwerkelijke bereid te helpen groeien in geloof en het steeds beter leren kennen van Jezus Christus.

Gods beloften in de doop gaan een leven lang mee

De waarde en de betekenis van de doop blijven niet tot het ene moment van de doop beperkt. Gods beloften die in dit teken verzegeld worden, gaan een leven lang mee. God begon al met ons voordat wij daarin konden meegaan. Hij brengt in ons leven deze beloften tot vervulling. En daarin mogen we groeien en verdieping meemaken. Naast de doop mogen wij het heilig avondmaal gebruiken als dankbare herinnering en verkondiging van Christus, die door Zijn dood ons het leven schenkt.
